

OKTOBER
1956

DE HAZENKAMP

LICHAMELIJKE

GEESTELIJKE

ONTWIKKELING



++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Vereniging voor Lichamelijke en Geestelijke Ontwikkeling

" D E H A Z E N K A M P "

++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Sekretariaat : Oude Heselaan 528 Tel. 22179
 Ledenadministratie : Groenewoudseweg 305 Tel. 24864
 Sportkeuring - Dames : Hindestraat 42
 Sportkeuring - Heren : Dorpsstraat 3, Hees Tel. 24600
 Lichamelijke Opvoeding : G.J.de Smit, Marienboomseweg 1
 Tel. 24095
 Geestelijke Ontwikkeling: G.J. Bosman, Burchtstr. 34 Tel. 31425
 Gymnastieklokalen : Hazenkampseweg 38, Bijleveldsingel 44,
 Waterstraat 69.
 Centraal Gebouw : Bijleveldsingel 44 Tel. 31667
 G I R O 2 1 6 4 0 0 +++++ G I R O 2 1 6 4 0 0

BESTUUR

Voorzitter : G. Schouten, Groenestraat 49
 Sekretaris : H.J. Krol, Oude Heselaan 528
 Penningmeester : O.H.J. v. Donselaar, Berg en Dalseweg 365
 2e Voorzitter : J. Berfelo, Fransestraat 23
 2e Sekretaresses : J.H.W. Pluim-Kok, Hazenkampseweg 119
 2e Penningmeester: J.A. de Hartog, Dorpsstraat 3, Hees
 Lid : J. van Geel-Wittekamp, Hindestraat 42
 REDACTIE: H. Smit-Engelsman, A. van Nieuwenhuyze, M.P.J. Vogel,
 G.J. Bosman.

CONTRIBUTIE:

- a. leden van 5 t/m 12 jaar (adspirantleden): f 1,-- per jaar
- b. leden van 13 t/m 17 jaar (juniores) : f 3,-- per jaar
- c. leden van 18 jaar en ouder (seniores) : f 6,-- per jaar

De contributie van hen, die uitsluitend aan de gymnastieklessen deelnemen bedraagt:

- a. voor juniiores f 3,75 per kwartaal, als 1e uit een gezin
- b. voor juniiores als 2e uit een gezin f 3,25 per kwartaal
- c. voor seniiores f 4,50 per kwartaal.

Bij bedanken als lid gelieve men de lidmaatschapskaart naar de Administrateur te zenden!

ONDERAFDELINGEN:

Badminton	Javastraat 132	Turnen	Hertstraat 32
Handbal	Gorisstraat 32	Toneel	H. Hoogerstraat 4
Honkbal	Hatertseweg 325	Voetbal	Meentstraat 23
Softball	Groesbeckseweg 396	Volleybal	Javastraat 132
Tafeltennis		Tennis	Dominicanenstraat 28
		Wandelen	Mozartstraat 40

++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++

Uit de

OECUMENE

Een moeilijk woord, dat hier bovenaan de pagina staat. Voor velen niet zo gemakkelijk uit te spreken. Het is dan ook 'n oud Grieks woord, dat betekent: de bewoonde wereld. Het begin "oecu-" is van dezelfde stam als het begin van het woord eco-nomie en betekent "huis".

Nu wordt het woord oecumene gebruikt om aan te duiden het streven de verschillende christelijke kerken wat meer tot elkaar te brengen. Sommigen weten misschien, dat in 1948 -het jaar der troonsbestijging van Koningin Juliana- in Amsterdam in het Concertgebouw een grote vergadering werd gehouden waar leiders van allerlei kerken van de wereld bijeen waren, sommigen in heel mooie kleren, om samen op te richten de "Wereldraad van Kerken".

Deze Wereldraad wil een ontmoetingspunt zijn, waar de kerken met elkaar kunnen spreken over allerlei punten. Eens in de zes jaar komt men in grote getale bij elkaar, doch daartussen gebeurt er een heleboel. Er wordt hulp verleend, waar dat nodig is; er wordt gedacht over politieke vragen, zoals de atoombom; over de rassentegenstelling; de tegenstelling tussen het Oosten en het Westen kan daar worden overbrugd. Zo gebeurt er veel, dat van groot belang is.

Waarom daarover in een Hazenkamp-blad, zal men vragen. Wel, ten eerste spreken de statuten van de Hazenkamp er over en ten tweede is wat daar gebeurt zo enorm interessant. Het is niet alleen maar gepraat door geleerde heren. Er is ook een jeugdafdeling, de Oecumenische Jeugdraad.

Verscheidene mensen uit de Hazenkamp gaan wel naar de kerk, het hindert niet welke. Maar het is prettig, wanneer men ook eens van elkaars kerken zou horen. Dat is al in Nijmegen zo, dat is nog veel meer zo in de wereld. Er wordt veel gedaan voor de mensen. Er wordt niet alleen gepraat, ook allerlei leuks gedaan. Daarover wil ik in het Hazenkamp-blad geregeld wat vertellen. Dan raken onze leden daar van op de hoogte en misschien... komen ze er ook wel eens mee in aanraking. Dat is een reuze plezierige ervaring. Tot de volgende keer.

B.

BESTUURSMEEDEDELINGEN

Allereerst wensen wij Kees Bogaards en Greet Bogaards-Koedam van harte geluk met de geboorte van hun zoon.

Voorts moeten wij tot onze spijt melden, dat een onzer getrouwe leden, de leider van de gymnastiek in de Waterstraat, de Heer G. Vogel gaat vertrekken. Wij wensen hem en de zijnen het beste in zijn nieuwe woonplaats.

De lessen in de Waterstraat worden m.i.v. 1 oktober gegeven door de heer D. Korstanje.

Tenslotte wijzen wij een sluier aan, die hangt over een gebeuren in de maand juni 1957. Als wij een tip oplichten is er een U te zien. Aller medewerking mogen wij reeds nu inroepen.

Het Bestuur

o - o -

INSTUIF

Op sommige zaterdagavonden zal een bepaald programma worden gegeven. Op 20 oktober komen enkele films, die op spannende manier de oliewinning laten zien en het transport. Interessant met de Suez-kwestie.

Op 17 november willen we een aantal abstracte films laten komen, waar men versted van staat!!

Het is voor deze avonden nodig, dat men zijn lidmaatschapskaart van de Hazenkamp meeneemt.

HANDENARBEID

Nu de avonden weer lang zijn en steeds langer worden, beginnen we weer met de handenarbeid. Dit betreft vooral de leden van 12-15 jaar. De eerste avond zal zijn donderdag 25 oktober, aanvang 7.30 uur. Centraal Gebouw.

COPY

Copy volgend nummer voor 3 november bij de redaktiesekretaris A. van Nieuwenhuyze, Arksteestraat 5.

Prinsessenkalender

Wie kent niet de bekende en vaak geliefde Prinsessenkalender, waar elke maand weer een nieuwe onbekende foto op te vinden is. Voor 1957 bestaat de kalender uit 13 foto's genomen persoonlijk door Prins Bernard en enige zijner vrienden.

Wanneer men deze kalender wilt bezitten, bestel deze dan bij Pro Juventute -want de opbrengst van de verkoop van deze kalender is voor "Pro Juventute"-, sekretariaat: St. Annastri. 26 tel. 24327. Prijs f 2,75.

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

Het Woord

Het toncelstuk van de bekende -overleden- Deense predikant-schrijver Kaj Munk is spoedig na de oorlog verfilmd, in Zweden. Enige tijd geleden hebben de Denen -landgenoten van Kaj Munk dus- de verfilming van zijn klemmend stuk ter hand genomen. Een bijzonder fraaie film, die dan ook reeds enige prijzen gewonnen heeft. Op 31 oktober zal deze film in "De Vereniging" worden gedraaid. Kaarten bij de heer G.J. Bosman.

In deze film komt een moeilijk vraagstuk naar voren. Christenen geloven, dat Jezus Christus de dood overwonnen heeft. Maar toch sterven dagelijks velen en ieder weet, dat de dood aan het eind van zijn leven staat. Leggen wij ons daar zomaar bij neer? Zit er niet een tegenstelling tussen wat wij geloven en zien? Op deze vraag geeft ook Kaj Munk geen antwoord in de film, maar de vraag wordt gesteld.

Op een beklemmende wijze wordt er in de film naar toe gewerkt. De strijd tussen het nuchtere verstand bij boer en predikant en het vreemde, waanzinnige geloof van de kloermaker en de krankzinnige zoon. Moet men krankzinnig zijn om te geloven? Neen niet krankzinnig, wel eenvoudig van geest. Gelukkig onttrekt de film zich niet aan de vraag door de opwekking te laten geschieden door een krankzinnige. Terwijl Johannes nog krankzinnig is, probeert hij het, maar het mislukt. Na enige dagen komt hij genezen -door de geestelijke schok- terug en wanneer het zoontje van de gestorvenen vanzelfsprekend vertrouwen in Johannes stelt, kan

hij de opwekking doen geschieden. Bij zijn verstand.

Een antwoord? Een raadsel? Geforceerd? Wat is het? In geen geval een aanwijzing, dat ieder zo moet (kunnen) doen. Wel een onderwerp, dat ons aan het denken brengt over leven en dood, over ons geloof, over de kerk(en).

En dat is de bedoeling, 31 oktober.

De film speelt in Denemarken. Om het geheel wat beter te begrijpen, ook wat de kerkelijke achtergronden betreft, waardoor ook verschillende personen veel beter tot ons spreken, is er maandag 22 oktober een avond in het Centraal Gebouw, waar de Deense culturele attaché Mevrouw Kirchheiner zal vertellen over Denemarken en dit met lichtbeelden zal toelichten. Gratis.

Bezoek beide avonden.

B.

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

KLEUTERBIJBEL

Het is niet altijd even gemakkelijk de verhalen uit de Bijbel en de boodschap ervan aan kleine kinderen duidelijk te maken. Binnenkort verschijnt een nieuwe kleuterbijbel:

B I J B E L S E V E R H A L E N voor J O N G E K I N D E R E N door Mevrouw D.A. Cramer-Schaap.

Deze kleuterbijbel verschijnt in december. Intekenprijs voordien f 4,95; na verschijnen f 5,95. Verkrijgbaar in de boekhandel.

Uiteraard zal men het beste een kleuter- of kinderbijbel kunnen gebruiken, die past bij de eigen wijze van vertellen. Er is een keus tussen vele - denk ook aan deze.

B.

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

```

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X
X
XXX
X
X
X
XXX
X
X
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GROTE BRIDE- EN CANASTADRIVE
op 3 november a.s. in de bovenzalen van Metropole.
XXX
X
X
X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

```

Voor de vijfde en, wat ondergetekende betreft: voor de laatste maal roept de commissie alle bride- en canastaliefhebbers op voor de le LUSTRUM-DRIVE in de prachtige zalen van Hotel Métro-

pole, Bisschop Hamerstraat/hoek K.Karelplein.

Datum: 3 november 1956. Aanvangstijd: 20.15 uur precies.

Onnodig te zeggen, dat ditmaal de prijzen nog fraaier en groter zullen zijn dan de vorige keren.

Inschrijvingen dienen vóór 27 oktober a.s. in het bezit te zijn van:

de heer A. Seynder, Slotemaker de Bruineweg 258
mevrouw R. Rohn, Mahoniastraat 10.

Inschrijfgeld: f 1,- p. persoon oftewel f 2,- p. paar.

Van elk paar dient één partner lid te zijn van de Hazenkamp.

Ter gelegenheid van dit eerste lustrumfeest, zal er voor diverse attracties worden zorggedragen, w.o. het afscheid (niet wegens emigratie) van

W.P.J. Brunet de Rochebrune.

o - o -

Indianenverhalen

De kinderboekenweek, die gehouden wordt van 27 oktober tot 3 november, is een goede gelegenheid aandacht te wijden aan indianenverhalen. Oud en jong, allen hebben hun vruegde beleefd aan deze verhalen. Zijn zij alle het lezen ook waard?

Ter voorlichting ontlene wij het volgende aan een artikel uit het C.V.O.-maandblad van C.W. de Kruyter.

Er zijn in de loop van de tijd tal van Indianenverhalen geschreven. Onze vaders hebben er van genoten, wij hebben die boeken verslonden en de jongens van een jaar of elf lezen ze nog met brandende wangen en kloppend hart. Ethnologische en geografische details interesseren hen minder. Het gaat hen eigenlijk alleen maar om het grote avontuur, het gevaar, de ontsnapping. De beschrijving moet niet te veel feiten bevatten, maar vaag en globaal zijn. De emoties en het sentiment moeten overheersen. Daaraan ontlene deze verhalen vaak hun waarde voor de jeugd.



Een der eerste schrijvers, die zich aan Indianenverhalen heeft gewaagd was James Cooper (± 1800). Hij leefde in de tijd der Romantiek, in de tijd dat het avontuurlijke, fantasierijke verhaal zozeer gewaardeerd werd. De Indianen waren nog weinig

bekend en men wist nagenoeg niets van hun levenswijze. Geen wonder dat deze geheimzinnige "Roodhuiden", die daar ver in de wildernis leefden, op de fantasie van de romantische mens werkten. Het boek, dat over 't algemeen als Coopers beste wordt beschouwd "De laatste der Mohikanen" is in de "Gulden Sporen"-serie nog al tijd verkrijgbaar (uitg. van Goor & Zonen, den Haag).

Er zijn echter twee romantische auteurs van Indianenverhalen, Gustave Aimard en Karl May, die het avontuur tot sensatie hebben gedegradeerd. Het wordt als de gewoonste zaak beschouwd, dat mensen worden neergeschoten, geskalpeerd, vergiftigd, gemarteld enz..... En, de jeugd leest dit graag. Zijn jongens dan zo moordlustig? Men mag veronderstellen van niet, maar wel gemakkelijk toegankelijk voor sensatie. Kan dat kwaad? Misschien niet. Maar wij zouden willen vragen: is het nodig, dat jeugdlectuur zo banaal is? Gaat deze niet aan de norm van het Evangelie voorbij.

Aardige en goede verhalen heeft daarentegen Schulz geschreven: "Pitamakan, de zoon van het opperhoofd", "Pitamakan, de Zwartvoet-Indiaan" en "Wampus, het opperhoofd der Tewa's". Alle drie uitgegeven bij Kruseman, den Haag. Verantwoord ook zijn de Indianenboeken van Fritz Steuben, gebaseerd op grondige studie. De zes delen van de Tecumsehreeks (van Goor, den Haag) vertellen hoe Tecumseh tracht de verschillende stammen te verenigen om zodoende sterker te zijn tegenover de aanvallende blanken.

Men heeft de laatste tijd veel studie gemaakt van de verschillende Indianenstammen in Noord-Amerika. Holling heeft een bijzonder mooi boek geschreven over het leven van vier groepen Indianen. Zijn "Het Indianenboek" bevat vier verhalen over het huiselijk leven en negen met avonturen. Een boek voor hen, die willen weten hoe de Indianen werkelijk zijn.

De Grijze Uil (Wa-Sha-Quon-Asin) vertelt in "Pelgrims der Wildernis" eigen ervaringen in zeer persoonlijke vertelwijze. Mede dankzij zijn jonge vrouw geeft hij in 1928 het pelsjagen op en wijdt hij zijn leven aan de bescherming van wild, bevers in het bijzonder. Voor wat oudere (15 j.) natuurvrienden. Voor jongere kinderen is het boek "De lotgevallen van Sajo en haar bevervolkje" van dezelfde schrijver, zeer interessant.



U I T de A F D E L I N G E N



De tafeltennissers zijn ook weer gestart. het aantal spelers was de eerste avonden nog niet erg groot. Waarschijnlijk was men van de start van de tafeltennisafdeling nog niet op de hoogte. De mogelijkheid tot het spelen van tafeltennis staat open voor ieder lid of basislid van de Hazenkamp. Voor de jeugd tot 12 jaar maandagsavonds van 7 uur tot 8.30 uur en voor de oudere maandagsavonds na 8.30 uur.

Dus tafeltennisliefhebbers tot aanstaande maandagavond in het Centraal Gebouw.



Op zaterdag 6 oktober werd in de Goffertboerderij een gezellig avondje gegeven voor onze leden en begunstigers, ter afsluiting van het zo succesvolle honkbalseizoen.

Het is een leuke en gezellige avond geweest, en een groot deel van het slagen er van is te danken aan de medewerking van onze

"Hazenkampband". Rob, Jaap, Jan en Ko, hartelijk bedankt.

Eén van de aanwezige begunstigers hield op z'n eentje een loterij. De leden van de honkbalcommissie konden uit zijn hoed een lot trekken. Het resultaat was: 3 nieten, een honkbal en een knuppel. Wij stellen dit zeer op prijs. Een welkome uitbreiding van ons materiaal.

Ons commissielid J. v.d. Vegte, nog steeds verblijf houdende in het ziekenhuis te Utrecht, stuurde een prachtig, door hem zelf vervaardigd Soedankussen in, dat bij verloting f 50,-- opbracht.

Jan, bedankt, en we hopen dat je spoedig weer in onze kring terug kunt keren.

Rest ons nog het driemanschap te bedanken voor de prima verlopen loterij. Er was een keur van prijzen en hierdoor ging alles vlot. Eef, Daan en Frans, jullie hebben eer van je werk gehad. De leden van de honkbalafdeling trekken nu de pantoffels of de gymnastiekschoentjes aan en gaan voor een tijdje de honkballerij vergeten.

Namens de honkbalcommissie,
C.A. Boeser, sekr.

o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

De Vrouw in Zuid-Afrika

Het wordt ook wel erg aantrekkelijk gemaakt: tekort aan typistes en vooral stenotypistes (liefst tweetalig: Engels en Afrikaans), waardoor de salarissen hoog zijn; lage belastingen meest een 5 daagse werkweek (Zaterdag vrij!); voldoende huishoudelijke hulp, als je tenminste je huishouden aan een kaffermeidje wilt overlaten; gerieflijke huizen enz.

De extra inkomsten worden in de regel weer even vlot uitgegeven als ze verdiend worden; een hoedje, een paar schoentjes: "Je kunt toch niet twee jaar in de zelfde jurk rondlopen"! Je ziet de dames op kantoor nog geen twee dagen achter elkaar hetzelfde jurkje dragen hoor. Maar dan moet het ook gezegd, dat ze over het algemeen beter verzorgd er uitzien dan in Holland. Een vlot kapsel, de laatste mode wat japonnen en hoedjes betreft enz.

En niet te vergeten de "make-up". Je bent hier gewoon opvallend als je niet tenminste een lip-stick hebt gebruikt.....

In het begin moet je er wel aan wennen, maar al gauw vind je het gewoon en doe je maar mee: 's lands wijs, 's lands eer.

Natuurlijk wordt er wel eens in uitersten vervallen; ik kan tenminste nog steeds niet de te felle opmaak waarderen van sommige oudere dames: complete maskers en- vooral van dichtbij- afschuwelijk. Maar dat zijn dan uitzonderingen natuurlijk.

Wat ik ook hier opvallend vond is, dat er het hele jaar door, zelfs in de heetste zomermaanden (en het kan hier heet zijn); door de dames kousen worden gedragen. En dat is een dure liefhebberij hier, want het ladders ophalen kost veel: 1 sh. (50 ct) de eerste ladder, 6 pense (25 ct.) iedere volgende: als je dus eens ongelukkig bent kun je net zo goed een nieuw paar kopen.

PIJPROKERS... O P G E L E T ! ! !

alleenverkoop voor
N I J M E G E N :



BRUYERE-Garantie-pijp f 1,29
Sigarenmagazijn WIM ODIENDAAL
Ziekerstraat 130 tel. 26817

Koopt bij J. B E R R E T T Y Houtstraat 65, NIJMEGEN.

Schrijfmachines, Tel- en Rekenmachines, Adresseermachines,
Stencilmachines, Carbon, Inktlinten, Stencils, Stencil-
papier, Stencilinkt, Correctielak, Telmachine-rollen.
Kantoorbehoeften, Vulpennen, Vulpotloden, Vierkleuren-
potloden, Stalen meubelen, Doorschrijfsystemen, enz. enz.

VERZEKERINGEN op elk gebied . . .

ASSURANTIE-KANTOOR J. A. de HARTOG

Dorpsstraat 3 +

H E E S - N I J M E G E N +

telefoon 24600 +



HAZENKAMPERS !

Uw adres voor Verpakte Geneesmiddelen:
Verband en Toiletartikelen
Eau de Cologne, Parfumerieën
Borstelwerk en Verfwaren:



DROGISTERIJ W. BRINKHUIS

Voorstadslaan 250 tel. 21769

J. van Goyenstraat 14 " 20751

W A L S UW ADVISEUR
voor 't moderne INTERIEUR ! ! !

Graafseweg 45
tel. 23900



Wij werken speciaal met P L O E G stoffen.
Ook het "PLOEGKASETJE" voorradig met
ruitjes en strepen voor blouses en rokken.